

Nieuwsbrief oktober 2011

We zijn bijna een jaar in Malawi. Er is al heel wat werk verzet... Maar, er is nog zoveel meer te doen! De toekomstplannen worden concreter.



Arthur Nursery School



Kinderen spelen in de nieuwe waterbak.
Het is een groot succes.

Ons hoofddoel 'goed onderwijs bieden aan de kinderen van Singo en dichte omgeving' hebben we bereikt. De school heeft een stevige basis; letterlijk een diepe, degelijke fundering; maar ook figuurlijk is er een stevige basis gelegd wat het onderwijs betreft. Er is een enorm verschil met 'de school van nu' en 'hoe het toen was in de kerk'. Er wordt geleerd, gespeeld, gezongen, geknutseld

en gesport. En een bord pap vult elke dag de maag.

Afgelopen weken is er werk gemaakt van de jongste groep, kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Ook de peuters hebben nu

een volwaardig ochtendprogramma met als juffen Tryness en Jainy.

En nu... lopen we soms een beetje verloren rond... bijna overbodig...

De leerkrachten 'draaien' de ochtend met de kinderen. Hier en daar geven we nog wat tips, helpen we met een activiteit of laten we de kinderen kennis maken met wat nieuw ontwikkeld materiaal. De leerkrachten werken dagelijks met een door ons gemaakt lesprogramma. Dit vinden ze een fijne houvast. Die dagelijkse structuur is voor ons best saai, maar voor hen o zo noodzakelijk.



Rennen met een zandzakje op de rug. De kinderen en juf Ethel hebben heel veel pret.

De toekomst



Maar... we lopen soms dus een beetje verloren rond. Teken dat het goed gaat!

En dan beginnen we aan de toekomst te denken. Het probleem wat betreft kleuterschooltjes speelt zich overal af in Malawi. In een straal van 6 km rondom Nkhata Bay bevinden zich nog zeker 10 kleuterschooltjes, die er momenteel op dezelfde

manier voorstaan als hoe het ooit in Singo was: geen opgeleide leerkrachten, geen materiaal,...

Wij hebben veel tijd gestoken in een dag- en lesprogramma voor kleuters en in het bedenken en maken van schoolmateriaal van lokale spullen. Het idee is om dit te delen en ook op andere schooltjes de leerkrachten te gaan trainen, materiaal aan te bieden en ermee te leren werken. En ... er dus hopelijk ook goeddraaiende



schooltjes van te maken. Via, via is onze hulp al gevraagd en komende week worden de eerste contacten gelegd. Waarschijnlijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief meer informatie geven.



Voor het eerst schilderen

Tot de Kerst blijven we nog in Singo om de laatste puntjes op de i te zetten. De komende weken willen we vooral nog nieuwe liedjes en spelletjes aanleren. Met dank aan Lucy (UK, dramadocent, die 2 dagen heeft geholpen) is ons repertoire van leuke Engelstalige actieliedjes en simpele spelletjes uitgebreid. Daarnaast zijn we bezig met het regelen van het meubilair voor de verhuur van de hall en moet er nog gras gezaaid worden voor het regenseizoen het plein wegspoelt.

Vanaf 2012 zullen we niet meer dagelijks aanwezig zijn. Chimwemwe Malawi blijft het project natuurlijk wel financieel steunen en wij gaan de school regelmatig bezoeken. De verantwoordelijkheid voor de goede werking zal echter bij de bevolking liggen.



"Nog geen heimwee?"

...wordt ons wel eens gevraagd. Nee hoor, we hebben het hier nog erg naar de zin. In februari loopt echter ons tijdelijke visum af en het plan is om dan voor 4 weken te komen overvliegen. We kijken er wel naar uit om familie en vrienden weer eens te zien en even terug te zijn in een voor ons 'normale' cultuur. En natuurlijk...werk aan de winkel om Chimwemwe Malawi verder te promoten.

Cultuur verschillen

Die zijn er genoeg! Van sommige dingen in deze cultuur kunnen wij Westerse mensen nog wel wat leren:

- De enorme gastvrijheid en de zorg voor de hele familie.
- Hoe mensen zich redden met het weinige dat ze hebben.
- De creativiteit van de mensen met de beschikbare gratis materialen, ... Sinds een aantal maanden zijn veel mensen druk in de weer met het maken van eigen bakstenen (zie foto's rechts), verzamelen van gras voor het dak en het bouwen van nieuwe huizen met bijna alleen maar natuurlijke materialen. Cement

komt er hier niet aan te pas. Vóór het regenseizoen weer start moet alles weer in orde zijn. Jaarlijks weer een grote klus in de hitte (in de schaduw is het momenteel 32°), maar niemand die je erover hoort klagen... het hoort bij het leven hier.

- Mensen klagen hier niet vaak... Ze nemen de dingen zoals ze zijn.



Sommige andere cultuurverschillen denken we het fijne van, nemen we voor lief, frustreren ons telkens weer of maken ons zelfs boos.

Hier enkele voorbeelden:

- Moeders zijn echte diehards. De dag na de bevalling lopen ze weer kilometers terug naar huis. Het kindje op de rug... rusten is er hier niet bij, van zwangerschapsverlof hebben ze nog nooit gehoord.
- Wij worden uitgelachen als we onze neus snuiten in WC-papier. Daar verspil je je geld toch niet aan! Tjah,... hier vegen de leerkrachten de neuzen van de kinderen af met hun T-shirt of rok. En de volwassenen snuiten als voetballers.
- De politie in Malawi doet vooral zijn best om een extra zakcentje op te strijken. Ze hebben veel macht en kunnen alles maken, zelfs in de billen knijpen van een vrouw op een truck, cassava pikken uit een laadbak, busjes voor niks lang laten wachten, ... Geen mens die er wat op durft te zeggen.
- Huisdieren zoals in Westere landen kennen ze hier niet. Veel mensen hebben wel een hond maar die loopt overal wat rond en wordt vaak niet goed verzorgd. Ze zitten onder de teken en onder de vlooiën. Honden worden vaak als vervelend gezien en er wordt met stenen naar gegooid. Veel honden lopen dan ook rond met wonden.
- Leeg flesje? Hop, uit het raam van de bus. Pakje koekjes leeg? Gooi maar neer waar je net bent. Vuilnis wordt overal neergesmeten. Het wordt later wel weer opgeruimd...of niet... Huisvuil wordt niet opgehaald, dat moet je zelf verbranden of begraven.
- In dit warme weer is het heerlijk om niet altijd in een busje (waar je tevens vaak lang moet wachten tot hij vol is...) te moeten zitten. Dus dan maar achterop een laadbak de haren laten wapperen. Hoe meer mensen en zakken stinkende vis, hoe meer vreugd?!

Jeugdclub

Na het succes van de zomeractiviteiten hadden we het erover om 1 x per week een jeugdclub te houden. Dat is er echter nog niet van gekomen.

Het enthousiasme van de kinderen is er zeker, die spelen 's middags al vaak rondom de school. Maar vanuit de volwassenen uit het dorp komt nog niet de respons die we nodig hebben om het blijvend te doen slagen. Het is namelijk niet de bedoeling dat wij de club alleen zouden draaien, maar samen met enkele lokale vrijwilligers die het later zelfstandig voortzetten. Veel mensen vinden het een heel goed idee, maar tonen zelf verder geen initiatief. Wij doen momenteel een stapje terug en laten het van hen afhangen als de jeugdclub nog van start zal gaan.

Vliegende meubelmakers



Goed nieuws! De vliegende meubelmakers (NL) komen ook in juli 2012 terug naar Chimwemwe Malawi, dit keer met een groep 60+. Wil je wel eens een andere cultuur opsnuiven en ondertussen je handen uit de mouwen steken? Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsavonden in Amsterdam of kunnen contact opnemen met de Vliegende meubelmakers.

Emailadres: info@vliegendemeubelmakers.nl

Website: www.vliegendemeubelmakers.nl

Plaats: HMC MBO Vakschool in Amsterdam, Arlandaweg 173-175

Data bijeenkomsten: Zaterdag 19 november 10-11.30 uur of
Woensdag 23 november 19-20.30 uur of
Zaterdag 3 december 10-11.30 uur of
Woensdag 14 december 19-20.30 uur