

Nieuwsbrief maart 2011



Chimwemwe Malawi

Bouw vertraging....flinke vooruitgang bouw...

In de nieuwsbrief van februari hebben jullie kunnen lezen dat de bouw van de school vertraging heeft opgelopen door de regen en het dieseltekort, maar dat bleek niet het enige



wat het proces belemmerde. Toen het een aantal dagen mooi weer was en de bouw geen vordering meer maakte werden we een beetje ongerust. Het dak had al lang af kunnen zijn en ook met de afwerking van de school waren ze nog steeds niet begonnen. Na het bespreken van het financieel rapport met de aannemer en een paar mensen van het kerk comité, bleek dat er geld tekort was om het

gebouw af te maken. Foster (aannemer) heeft een misrekening gemaakt in de begroting. Er is een tekort aan verschillende materialen, transportkosten en werknemersloon. Het overschrijden van de aannemerssom is gelukkig geen Afrikaans probleem. We horen van veel mensen in België en Nederland dat het daar met bouwen of verbouwen ook niet altijd even soepel verloopt, en dat er vaak veel geld bovenopgelegd moet worden. Gelukkig kunnen we door de grote steun uit Nederland en België het schoolgebouw wél afmaken!!

Inmiddels zijn de jongens weer flink aan het werk in Singo. Met diesel van de zwarte markt kon de truck weer rijden en kon de laadbak volgeladen worden met cement, golfplaten, zand en andere nodige materialen.



De golfplaten liggen inmiddels op het dak, een groot deel van de buitenkant van de school is gepleisterd en gevoegd, en ook bij de binnenkant van de klaslokalen vindt een



verandering plaats. De vloer van 1 klaslokaal, de lerarenkamer en het toilet is klaar en samen met een paar Nederlandse meiden die op doorreis waren, hebben we afgelopen zaterdag één van de klaslokalen van een eerste laagje lime (soort rare muurverf) voorzien. Volgende week gaan we starten met het maken van mooie (leerzame) tekeningen op de muren. We zijn blij dat we eindelijk zelf in het gebouw aan de slag kunnen!

Opruimen land

Vorige week hebben we een 'lunch meeting' gehad met het comité van de kerk. Een drietal vrouwen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school hebben een

heerlijk uitgebreide lunch voor ons en het comité gemaakt. Dit om ons te bedanken voor wat we tot nu toe hebben gedaan voor het dorp.

In juli komen er een aantal mensen van de vliegende meubelmakers om meubilair en een 'jungle'speeltuin te maken voor de kinderen. Het is nu één grote jungle achter de school, maar hierin zullen we de kinderen snel kwijt zijn, dus moet het land opgeruimd worden voor het maken van een wat veiligere jungle. Om de mensen van het dorp meer te betrekken bij de school hebben we aan het comité gevraagd of zij dit voor ons willen regelen. Als er een groepje ouders een dagje langskomt met hun schep en hun schouders er flink onder zetten is de klus 'zo' geklaard. Het comité stond hier erg positief tegenover en gaat hierover in beraad.

Blokken



Bouwen met blokken is iets wat kinderen heel graag doen en hout is hier volop verkrijgbaar. Daarom zijn we samen met Crosby, een man uit het dorp, op zoek gegaan naar een houtbewerker die voor ons 600 blokken wilde gaan maken. De houtbewerker is flink aan de slag gegaan en heeft mooie blokken gemaakt. Zo heeft elke klas 200 blokken en kunnen de kinderen zodra



de school zijn deuren heeft geopend aan de slag met bouwen.

Donaties en Belastingvoordeel



Deze week hebben we te horen gekregen dat Chimwemwe Malawi (NL) door de Nederlandse Belastingdienst per 6 december 2010 aangemerkt is als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Organisaties die een ANBI status hebben zijn vrijgesteld van belasting als ze een schenking ontvangen. Tevens mogen bijvoorbeeld bedrijven belastingvrije schenkingen doen. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Meer informatie kunnen jullie vinden op de site van de belastingdienst;

<http://www.belastingdienst.nl/giften>

Of op de site van ANBI;

<http://www.anbi.nl>

Ook is hierover op onze website www.chimwemwe-malawi.org binnenkort meer informatie te vinden! Helaas is onze ANBI status alleen voordelig voor Nederlanders. In België is dit veel minder gemakkelijk te verkrijgen, maar wie weet ...ooit...!

Zeer merkwaardig nieuws over Malawi

Op de site van Africanews stond kort geleden zeer lachwekkend nieuws... maar het lijkt nog serieus te zijn ook...



In Malawi is een wet in de maak waarbij het de burgers verboden wordt winden te laten in het openbaar. Reden van dit merkwaardige wetgevende initiatief is dat de overheid de onderdanen meer discipline en verantwoordelijkheid wil bijbrengen.

Gerechtelijke dwalingen

De burgers in het Afrikaanse land reageren vol ongeloof. Zij vrezen een zondvloed aan gerechtelijke dwalingen. "Hoe kan je nu een schuldige aanwijzen als er iemand een wind laat wanneer er een groep mensen samen is? Ga je iedereen dan een boete geven of opsluiten?", luidt het.

Reukje

"In ons land zijn er heus wel andere problemen aan te pakken", aldus andere critici van dit wetsvoorstel met een reukje aan. "Er is de corruptie en de willekeur van de Chinese investeerders die nauwelijks lokale mensen in dienst nemen. Om maar een paar voorbeelden te noemen".

Lokale rechtbanken

Winderige Malawi's kunnen volgens het wetsvoorstel berecht worden door een nieuw systeem van lokale rechtbanken. Die zullen ook recht moeten spreken in nog een hele andere rits misdrijven. Het parlement moet die vergrijpen nog oplijsten.

En tot slot een foto van ons prachtige uitzicht 's avonds over het meer!

(Er staan veel nieuwe foto's van de bouw op onze website. Ga naar het fotoalbum op de website om ze te bekijken.)

