

Nieuwsbrief juni 2011

Zoals voor velen onder jullie, begint ook hier binnenkort de vakantie... voor de kinderen dan. Wij zetten onze werkzaamheden nog even voort.

Een nieuwsbrief over het verloop op school afgelopen maand, onze zomerplannen en meer...



De kleuterschool

Als we terugkijken op wat er afgelopen maand weer allemaal gebeurd is, dan is het niet verwonderlijk dat we het razend druk hebben. Sinds het begin van de maand draait de school op volle toeren en is de kerk weer kindvrij. De kinderen zitten volgens leeftijd verdeeld over de 3 lokalen, elk met hun eigen asambizi (juf). Ook wij hebben ons bij een groep ingedeeld en hebben nu de enorme uitdaging de leerkrachten een beetje de 'knowhow'

van het lesgeven bij te brengen. En dat... kost heel veel energie! Maar, ze willen zó graag leren! Het gaat vooruit, maar net als bij de kinderen, in kleine stapjes.

De leerkracht van de jongste groep (2,5 tot 4 jaar) kunnen we momenteel alleen tips geven en nog niet intensief begeleiden. Als we langs het klaslokaal lopen, horen we pogingen om het alfabet aan te leren... Ook volgend schooljaar is er dus nog werk aan de winkel. Ook wij hebben veel van onze ideeën moeten bijstellen/aanpassen aan de werkbaarheid hier. Want natuurlijk is het allerbelangrijkste dat de school ook goed zal blijven draaien als wij er niet meer (dagelijks, ...) zijn.



Verwijderbare wand

Begin juni is de verwijderbare wand tussen de 2 lokalen afgewerkt. Jammergenoeg zijn wij zelf niet helemaal tevreden over het resultaat. Zo lang "de muur" dicht blijft is het prima. Maar we zijn bang dat de stevigheid snel te wensen over zal laten bij frequent gebruik. De mensen hier zien er geen probleem in, maar naar onze normen van veiligheid willen we graag verder advies vragen, zodat er in de toekomst wat aan gedaan kan worden. Het duurt nu nog wel even voor de lokalen als hal verhuurd zullen worden, daar er nu nog geen faciliteiten voorhanden zijn (stoelen, tafels ed.).

Speelterrein

We hebben geprobeerd om een kraan te regelen voor het netjes en vlak maken van het terrein voor de school. Er is slechts 1 zo'n kraan in de wijde omtrek en deze was niet meer beschikbaar tot half juli. Dus toch maar met man en macht. 8 jongens hebben 10 dagen gegraven, kruiwagens geduwd, stronken uitgekapt, boomstammen en takken gesjouwd en nu... hebben we een speelterrein in 2 lagen.



Op dit moment wordt er gras geplant. Dit gaat plukje per plukje. Maar het is belangrijk dat dit gebeurt voordat de aarde wegspoelt bij hevige regens.



Zomerplannen

Eerder winterplannen...de avonden en nachten zijn momenteel koud, we kunnen een deken goed gebruiken. Hoe koud? Slechts zo'n 16 tot 18 graden, brrrrr.....

We zijn blij in juli onze eerste vrijwilligers welkom te mogen heten. Een groep van 5 enthousiastelingen (3 Belgen, 2 Nederlanders) komt helpen bij het opzetten en uitvoeren van zomeractiviteiten voor de kinderen van de basisschool en middelbare school. Sport, spel, zingen, knutselen, spelen... Ook voor ons dus een nieuwe uitdaging, we zijn benieuwd! Daarnaast willen we extra materiaal maken voor de kleuterschool, samen met de leerkrachten en vrijwilligers. Hiervoor willen we zoveel mogelijk (gratis of goedkoop) lokaal te vinden materiaal gebruiken. Mocht er iets stuk zijn, dan kunnen de leerkrachten later ook zelf weer nieuw speelgoed maken.



Halverwege de maand juli komen de Nederlandse meubelmakers overvliegen om de langverwachte jungle speeltuin te maken en wat meubilair.

Geen vakantie dus voor ons, maar veel geregeld... Maar daar krijgen we dan wel Nederlandse en Belgische gezelligheid voor terug!

Schoolgeld

We horen de afgelopen tijd wat verontruste verhalen: basisscholen zouden weer schoolgeld (350 kwacha = € 1,75/maand) vragen aan de kinderen. Nochtans was het basisonderwijs sedert 1994 gratis. Er heerst wat politieke onrust in Malawi, prijzen stijgen dagelijks, het leven wordt duurder.

Als scholen geld gaan vragen zal dat betekenen dat er minder kinderen naar school zullen gaan. Bergafwaarts voor het land!

We verbazen ons er hoe dan ook vaak over hoe duur naar school gaan is voor de jongeren op de middelbare scholen. Per trimester betalen de leerlingen ongeveer 15 á 20 euro voor een gewone school. Als je dan bedenkt dat veel mensen maar 30 á 40 euro per maand verdienen, is dat een flinke hap geld. We horen dan ook veel verhalen van jongeren die niet meer naar school gaan (al dan niet tijdelijk) omdat de familie het schoolgeld niet kan opbrengen. Velen maken hun school daardoor niet af.

Ook op onze kleuterschool vragen we een kleine bijdrage (150 kwacha = 75 eurocent/maand). Dit omdat de regering niet subsidieert, en de school in de toekomst zoveel mogelijk op eigen benen moet kunnen staan. Maar voor die 150 kwacha krijgen de kinderen wel dagelijks een maaltijd. Veel kinderen komen zonder ontbijt te hebben gegeten naar school. En wanneer ze na schooltijd thuiskomen is er vaak niemand aanwezig (werken op het land). Het kan wel tot 15.00 uur duren voor ze dan hun lunch eten.

Niet alle ouders/verzorgers betalen het schoolgeld. Op veel scholen worden de kinderen dan naar huis gestuurd. Maar dat vinden wij ook niet de goede oplossing. Ouders houden hun kinderen ook vaak thuis op de momenten dat er om schoolgeld gevraagd wordt. Wij hebben als idee aangedragen dat ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen, op een andere manier kunnen bijdragen, bijvoorbeeld met mais, casava, pinda's, bananen, rijst etc. van hun land. Dit idee moet nog verder besproken en eventueel uitgetoet worden.



Als kinderen ziek zijn worden ze onder een deken gelegd.

HIV/Aids

Afgelopen week kregen we bericht dat de vader van 2 meisjes bij ons op school gestorven is aan aids. Hij laat 17 kinderen achter bij verschillende vrouwen. Polygamie is legaal in Malawi, maar gelukkig wordt dit door veel kerken tegenwoordig afgekeurd en komt het in de nieuwere generaties minder vaak voor.

HIV is en blijft een groot probleem. En als deze vader aan aids gestorven is, hoe zit het dan met de kinderen? Als we navragen hoeveel kinderen op school HIV positief zijn, dan beweren ze dat er geen zijn. Wij stellen ons hier zeker vragen bij en willen graag weten of/en hoe er getest wordt en wat voor programma's er bestaan om HIV positieven te helpen. Wordt in de toekomst dus vervolgd...

Een komen en gaan

Ondertussen zijn deze 2 meisjes verhuisd. Ook dat is een vaak voorkomend verschijnsel. Kinderen gaan bij een ander familielid wonen, gaan met de ouders mee naar Zuid-Afrika...

Ook zien we vaak een nieuw gezicht in de groep. Gedropt door iemand, zonder tekst en uitleg. De enige info die het kind ons dan kan geven is zijn/haar eigen naam.

Als we voor elk kind een welkomst- of afscheidsfeestje zouden moeten geven, dan was het elke dag wel feest.

Maar eigenlijk... het is elke dag feest op school.

CHIMWEMWE! (vreugde)

