

Nieuwsbrief december 2010



Aankomst in Nkhata Bay en eerste bezoek aan Singo

Gepakt en gezakt zijn we 16 november in Nkhata Bay aangekomen. Nieuwsgierig als we waren naar hoe de bouw eruit zou zien, stonden we de volgende ochtend in Singo. We werden er heel hartelijk ontvangen en geüpdate over het wel en wee van alle bekenden, de bouw etc. En zoals we al lang ervaren hebben, een snel bezoekje bestaat niet... we zijn in het maanlicht teruggewandeld.

Verloop van de bouw

Zoals in de vorige nieuwsbrief verteld, waren er wat kleine probleempjes met de bouw die de voortgang vertraagd hebben. Maar sinds we ter plaatse zijn en de dingen hebben kunnen doorspreken, gaat alles weer z'n gangetje. Maar natuurlijk wel op de Afrikaanse manier en dat kost ons vaak veel tijd en energie om weerskanten te begrijpen. Als er een probleem is wordt dat ons voorgelegd en verwachten ze eigenlijk dat wij de oplossing aandragen. We hebben vaak het idee dat wij meer bouwaannemer zijn dan Foster, onze lokale aannemer. Aan veel dingen wordt niet gedacht,



en dan is hij blij dat wij als 'zijn bazen' hem daarop wijzen. Zo werd bijvoorbeeld een deuropening vergeten... dus maar een stukje muur weer uitbreken.

Ook zijn 'de jongens' niet zo ijverig bezig als je zou mogen verwachten. Wij moeten Foster aanspreken op het werk van zijn jongens, vooraleer hij er zelf wat van zegt tegen hen. En dan is hij blij dat het ons opviel, want zelf was het hem ook al opgevallen...



Alles gaat anders, zelfs de manier van bouwen: een stukje muur hier, een stukje muur daar. Planken zagen is een hele klus. Maar ondanks alles zien we de bouw dagelijks veranderen en verloopt het eigenlijk wel goed. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Voor meer foto's van de bouw, zie het fotoalbum op de website.

Tropische herfst

Terwijl in NL/BE de sneeuwpoppen weer in de tuinen staan en er al gedroomd wordt van het schaatsen, de Sint met zijn stoomboot terug naar Spanje vertrokken is en de kerststal weer van zolder gehaald kan worden,... zitten wij hier te puffen. Gelukkig is het water in Nkhata Bay drinkbaar, het zou ons anders een fortuin kosten. Vlak is het hier zeker niet en er worden dagelijks wel wat kilometers afgelegd... Maar we moeten wel oppassen met te veel water drinken volgens de bankmanager, daar word je blind van...doorstuurmailtjes vertellen uiteraard de waarheid...

De afgelopen tijd zag je overal branden woekeren: begroeiing werd in brand gestoken om de grond vruchtbaar te maken. Dit allemaal ter voorbereiding op het regenseizoen dat er al gauw aankomt. Hoe ze de branden telkens weer uitkrijgen is ons een raadsel, met deze droogte en dichte begroeiing lijkt dat niet evident. Veel bomen zijn dor en hebben hun blaadjes verloren. We hebben al enkele buien gehad, en een enkele nacht oorverdovend onweer. Van slapen kwam eerst niets terecht daar we met de tassen mochten sjouwen omdat er een beekje door onze kamer stroomde. Met andere woorden, het lijkt wel tropisch herfstweer. Veel mensen zijn hun daken aan het herstellen, zodat ze hopelijk droog zitten tegen dat de grote regens komen. Aangezien de stroom door het onweer uitgevallen was, was er de gehele volgende dag ook geen water (zonder stroom werkte de waterzuiveringsinstallatie niet). Beide komen echter wel vaker voor, vooral stroomuitval is dagelijkse kost.

Vooruitzichten

We zijn door Joseph in contact gebracht met Diane, een Ierse vrouw die coördinator is van de kleuterschooltjes opgestart door de kerk. Ze is erg blij met wat wij voor Singo kunnen betekenen want het onderwijs dat er momenteel gegeven wordt stelt eigenlijk niks voor. Volgende week start in Mzuzu een 10-daagse training voor de leerkrachten van kleuterschooltjes in Mzuzu. Ze nodigde ons uit om enkele dagen de workshops mee te volgen. Aangezien we zelf ook trainingen willen geven aan de leerkrachten bij ons op school en we heel wat kunnen opsteken over hoe in Malawi (met beperkte middelen) lesgegeven kan worden, is dit voor ons een unieke kans.

Ook kon Diane ons nog enkele nuttige tips geven ivm met de toiletten en het salaris van de leerkrachten. Haar ervaringen leerden haar dat een gewoon toilet zoals wij kennen snel stuk gaat omdat de kinderen er helemaal niet mee om kunnen gaan en we beter de gewone gaten in de grond kunnen gebruiken. De bouw wordt dus iets aangepast.

Momenteel verdient Ethel 5 euro per maand. Dit is de helft van de schoolbijdrage die de kinderen zouden moeten betalen (elk € 0.50/maand). De andere helft wordt gebruikt om eten te kopen. Maar als het moment van betalen dichterbij komt, houden veel ouders hun kind thuis. Ook in deze tijd, ter voorbereiding op het regenseizoen, komen veel kinderen niet naar school maar gaan mee naar het land. Aangezien het salaris van de leerkrachten betaald zal worden door Chimwemwe Malawi kregen we de tip om in het begin nog geen al te hoog salaris te geven (€15) en dan als beloning voor

extra inzet (verandering van de manier van lesgeven na training) iets te gaan verhogen.

We verwachten dat het storm kan lopen met de school. We hoorden namelijk al dat er uit verschillende andere dorpen mensen van plan zijn hun kinderen naar de school van 'de blanken' te sturen, want onze huidskleur zegt hen dat dat wel een goede school zal zijn en dat er geld is! We hebben besloten dat we een maximum van 120 kinderen zullen moeten aanhouden. 40 kleuters per klas lijkt ons genoeg..

Waar wonen wij?

Momenteel logeren we in een houten hutje in een hostel. Dit is prima voor nu, maar natuurlijk kijken we uit naar een eigen plekje. In juli/augustus hadden we hierover al vele contacten gelegd en mogelijkheden onderzocht en nu uiteindelijk (na vele uren wachten op afspraken) zijn we sedert 2 dagen de trotse eigenaars van een stukje rotsige grond aan het meer. Momenteel wordt deze grond nog door veel mensen gebruikt als 'toilet'. Hopelijk kunnen we gauw starten met de bouw van een huisje voor onszelf. Nu moeten we natuurlijk eerst 'helpen' uitrekenen hoeveel planken, palen, buizen, cement ed, er nodig is. Ons bouwaannemertalent kunnen we dus super goed gebruiken.

Gezocht: vrijwilligers

Eens de school open gaat (hopelijk tegen maart) willen we hier graag vrijwilligers om het team te versterken... Ken je iemand die op zoek is naar leuk vrijwilligerswerk in het buitenland? Op de website vind je meer informatie en de voorwaarden onder het kopje 'vrijwilligers'.

Maar ook in BE/NL kun je je vrijwillig inzetten door bv. het organiseren van een geldinzamelingsactie, door Chimwemwe Malawi bekendheid te geven... Organiseer je een actie, geef het even door, dan zetten we het op de website.

Adres

PO BOX 5
Nkhata Bay
Malawi

En vooral...

dank aan iedereen die de afgelopen tijd zijn steentje heeft bijgedragen, zowel op financieel als ondersteunend vlak!