

Nieuwsbrief mei 2010

In mei 2010 waren we voor de tweede keer in Malawi. Maar deze keer met een ander doel dan heerlijk rondreizen. Het plan om een project te starten in Malawi begon in ons hoofd steeds meer vorm te krijgen. Nu moesten we echter nog uitzoeken waar, en wat het precies zou gaan worden.



Vanuit Lilongwe, de hoofdstad, was het nog een hele dag hobbelen met de bus naar Nkhata Bay. Nkhata Bay is een groot dorp aan het meer, in het noordelijk deel van Malawi. Het is er bergachtig, maar goed bereikbaar. Op 47 km afstand is er een stad, Mzuzu. Het is echter wel anderhalf uur rijden met lokaal vervoer.

Op de eerste dag in Nkhata Bay hadden we al heel wat lokale contacten gelegd. Zo konden we de dagen erna met verschillende lokale mensen dingen bezoeken.

De eerste school was een enorme basisschool: meer dan 1000 leerlingen, 8 klassen, de kinderen zaten met een 100 à 150-tal in een klas. 'Klas' is naar onze normen veel gezegd. Zie het zo: een stenen gebouw, ramen zijn eigenlijk gewoon gaten die voor verluchting en een beetje licht zorgen, een deuropening zonder deur, een groot schoolbord en alle kinderen op de grond, een schrijftje op schoot, pen schudden tot er weer een beetje inkt uitkomt om verder te schrijven, en verder geen materiaal.

De leerkrachten schrijven dingen op het bord, de kinderen schrijven het over en moeten het thuis uit hun hoofd leren. Heel educatief en speels...

Het was ons al snel duidelijk dat er overal wel basisscholen waren. Sommige kinderen moeten wel ettelijke kilometers lopen, de faciliteiten en het onderwijs zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar... voor basisschoolleerlingen is er een vorm van onderwijs en dat is al heel wat. Niet alle kinderen gaan (regelmatig) naar school, maar toch een groot aantal.

Een volgend bezoek bracht ons naar Dambo village. Een heel leuk dorpje, aardige mensen, en niets anders dan eigen landbouwvoorziening...geen winkel, geen markt... Het dorp ligt erg afgelegen; na met de bus afgezet te zijn aan de kant van de weg moet nog een half uur een paadje gevolgd worden. Aangekomen in het dorp ontmoetten we een man met kanker die er erg aan toe was. De volgende dag zou hij naar het ziekenhuis gaan. Deze man moet ook dat lange pad nog af...

We brachten een bezoek aan de lokale basisschool: 2 leerkrachten, 1 vrijwillige leerkracht en zo'n 300 leerlingen. Vrijwillige leerkrachten zie je hier best vaak. Dit zijn lokale mensen die het belang inzien van onderwijs voor de ontwikkeling van het kind en het land. Als er wat geld is, krijgen ze iets voor hun inzet, maar dat is zelden. Het normaal loon van een leerkracht ligt tussen de 25 en 40 euro per maand.

Overal waar we met mensen praatten, hoorden we de nood aan kleuterscholen. Die zijn er amper, veel kinderen tussen 2½ en 6 gaan dus niet naar school. In verschillende dorpen proberen ze wat te doen voor deze kinderen, maar dat is erg moeilijk te realiseren.

In Dambo Village was er op dat moment geen leerkracht, dus geen kleuterschool. Maar soms is er wel eens iemand en dan kunnen de kinderen in de kerk les krijgen.

Dambo Village zou een mooie plek geweest zijn om het project te starten. Het was voor ons echter te afgelegen om daar te starten. Misschien hebben we later nog een mogelijkheid om in Dambo Village wat te kunnen doen.

De volgende dag leidde Crosby ons rond door Singo Village en omgeving. Zelfde verhaal: kinderen krijgen in een kerk les van een vrouw, die geen lerarenopleiding heeft. Soms kunnen ze haar iets betalen van giften aan de kerk. De ene maand is dat maar 3 euro, de andere maand 25 euro. Een dominee had zich het lot van deze kinderen aangetrokken en was dit schooltje, in zijn kerk, gestart. Nu wil hij erg graag een schooltje bouwen. Dit kan op het land van de kerk. Ook de berg stenen ligt al klaar. Maar geld voor de uitvoering van de bouw en de andere materialen is er niet.

In de kerk zitten momenteel zo'n 40 kleuters op de betonnen vloer. Dit aantal loopt op sommige momenten in hoog tempo op tot 60 à 80 als er wat geld is om de kinderen ook een bord pap te geven. Van deze kinderen is een groot aantal wees, of HIV besmet.

Na verschillende andere bezoeken en een tweede ontmoeting met dominee Joseph Chimbembe hebben we beslist om in Singo Village aan de slag te gaan. In juli gaan we terug en hopen voordien veel dingen geregeld te krijgen.