

Nieuwsbrief mei 2013

Op woensdag 20 maart hebben we afscheid genomen van Tine. Ongeveer 800 mensen hebben de begrafenis bijgewoond. De kerk was zelfs te klein.

Vele mooie herinneringen aan Tine werden opgehaald in getuigenissen van familie en vrienden. Ook mochten alle aanwezigen graankorrels leggen in een Afrikaanse schaal bij Tine haar kist. Een deel van deze graankorrels is meegegeven aan de familie van Tine. Een ander deel is geven aan leerkrachten van basisschool de CNS Abcoude. En ik zal een deel meenemen naar Malawi. De symboliek van deze graankorrels is dat het zaad wat door Tine in haar leven is gezaaid verder zal groeien en door vele mensen nog jaren lang geoogst kan worden.



Op hetzelfde moment van de begrafenis in Sint-Andries, Brugge is er een herdenkingsdienst geweest in de hal van onze eerste school, in Singo. Tine haar naam zal in de muur gegraveerd worden.

	<p>Waar mensen mensen zijn die elkaar verstaan Waar liefde Liefde is daarheen wil ik gaan Waar het eeuwig Vrede is waar de zon altijd schijnt Waar een Nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt</p>	
	<p><i>haar ouders en broers</i> Luc en Andrea Dewilde - Deconinck Wouter Dewilde en Delphine Gobyn Brecht Dewilde en Ulricke Cuylen Thijs Dewilde en Eline Boons</p> <p><i>haar soulmate</i> Rjimke Sipma</p> <p><i>haar familie</i></p> <p><i>haar vrienden uit België, Nederland en Malawi</i></p> <p><i>Dank voor uw vriendschap tijdens haar leven en voor uw gebed en medeleven</i></p>	<p>†</p> <p>Tine Dewilde 08.08.1981 - 05.03.2013</p>

Gebedsprentje

6 $\frac{1}{2}$ jaar geleden leerde ik Tine kennen. Zij werkte al op basisschool de CNS in Abcoude toen ik haar nieuwe collega werd. Het klikte al snel tussen ons. We hadden veel dezelfde interesses, maar deelden vooral de interesse in reizen en ontwikkelingswerk. Het was voor ons beide al langere tijd een droom om een eigen project in Afrika te starten, maar in je eentje doe je dat niet zo snel. Daarom zijn we samen plannen gaan smeden. We hebben enkele reizen gemaakt om te zien in welk land en wat voor soort project we zouden willen doen. Begin november 2010 hebben we de oversteek gemaakt naar Malawi. Het is ons gelukt om een prachtig en goedlopend project op te zetten.

In de 2 $\frac{1}{2}$ jaar dat we in Malawi hebben gewoond hebben we van alles kunnen realiseren. Een mooie school gebouwd in Singo, handboeken gemaakt voor leerkrachten, leerkrachten opgeleid op verschillende schooltjes, een start gemaakt met de voorbereiding van een cursus voor leerkrachten en begonnen met de bouw van een tweede school.

Zonder Tine was dit nooit allemaal gelukt! Zonder Tine was mijn droom waarschijnlijk nooit werkelijkheid geworden! Het is verschrikkelijk dat het op deze manier moet eindigen.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor z'n medeleven. De honderden kaartjes, mailtjes en telefoontjes hebben mij goed gedaan! Dank jullie wel!

De bouw in Mtilirwa

Op woensdag 24 april is de bouw van de school in Mtilirwa weer opgepakt. Innocent begeleid nu ter plaatse de bouw en doet dit erg goed. We hebben vanaf de start van de bouw altijd alles nauwkeurig met hem besproken, waardoor hij nu precies weet hoe hij de bouw voort moet zetten.

Tine en ik zijn met Innocent samen gaan werken omdat hij zich oa. inzet voor het welzijn van de kinderen in zijn land. Hij was (en is) een man die wij vertrouwden. Ik heb er nu ook alle vertrouwen in dat hij het werk wat wij samen zijn begonnen goed af zal maken en dat hij de juiste beslissingen neemt! Natuurlijk blijf ik contact houden met Innocent. We houden elkaar via de mail op de hoogte.

Zoals u op de foto's kunt zien, zijn ze al flink opgeschoten. De komende weken zullen ze zich oa. bezig houden met het leggen van golfplaten op het dak, het storten van de betonvloer en het pleisteren van de muren aan de binnenkant van het gebouw.

Terug naar Malawi

Rond 20 juni as. vlieg ik samen met mijn vader Sietze Sipma terug naar Malawi. We zullen daar ongeveer een maand blijven. Het is geen reis waar ik naar uit kijk. Het zal heel confronterend zijn allemaal. Malawi was iets van Tine en mij samen! Toch wil ik terug om dingen af te ronden, op te ruimen en afscheid te nemen van de vele lieve mensen die we de afgelopen 2 $\frac{1}{2}$ jaar hebben ontmoet.



Mijn definitieve terugkomst naar Nederland eind juli betekent niet het einde van ons project! Tine en ik hebben iets heel moois opgezet met als doel het zelfstandig laten voortbestaan van de projecten. Net als de school in Singo, waar wij nog maar eens in de 2 à 3 weken langs gingen, zal ook de nieuwe school in Mtilirwa zelfstandig kunnen draaien. De leerkrachten die er zullen gaan werken zijn al opgeleid. Na de grote vakantie, in september 2013 verhuizen ze met zijn allen van de kerk naar het nieuwe schoolgebouw.



Toch zullen de scholen nog wel blijvend financiële steun nodig hebben voor oa. nieuwe schoolmaterialen, loon van de leerkrachten en andere werknemers, onderhoud van de scholen en natuurlijk is het belangrijk dat de kinderen elke dag een bord voedzame pap blijven krijgen!



Lonneke en Jan Willem zullen begin oktober dit jaar de oversteeek maken om daar hun project 'The Greenshop' te starten onder onze stichting. Ook zullen ze contactpersonen zijn voor de mensen die werken bij de projecten die Tine en ik zijn gestart.