



Website en folder

De website van Chimwemwe Malawi heeft afgelopen maand een metamorfose ondergaan. We hebben veel informatie van de website aangepast en uitgebreid en enkele pagina's hebben een nieuw uiterlijk gekregen.

De folder (zie links) van 2012 is te downloaden vanaf de nieuwspagina.

Kippenboerderij

In eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds verteld over Innocent en Wakisa, de eigenaren van de 10 kleuterschooltjes van 'Hart of joy'. Afgelopen maand hebben we enkele van hun kleuterschooltjes bezocht en verschillende keren samen gezeten om verdere afspraken te maken over onze samenwerking.

We hebben oa. gesproken over het geldprobleem om bv. de kinderen dagelijks pap te kunnen geven. Omdat kleuterscholen niet gesubsidieerd worden door de regering is er geen enkele vorm van inkomen. Nu kopen ze soms pap van hun persoonlijke geld, maar er zou 'iets' moeten komen om geld mee te verdienen voor al hun kleuterschooltjes. Een kippenboerderij zou volgens hen voor een goed inkomen kunnen zorgen. Dit leek ons een heel goed idee. Financiële zelfstandigheid van de scholen vinden wij erg belangrijk. Wij kunnen wel 20 jaar lang elke dag pap betalen voor de scholen, maar het is veel beter ze financieel zelfstandig te maken!

Daarom hebben we besloten de scholen van 'Hart of joy' te helpen door het opzetten van een kleinschalige kippenboerderij om door de verkoop van de eieren inkomsten te verwerven.

Rondom Nkhata Bay zijn geen kippenboerderijen. Eieren worden nu vanuit Mzuzu geleverd (47km verderop). De verwachting is dat de verkoop van eieren goed zou moeten lopen, maar hiervoor moet natuurlijk eerst geïnvesteerd worden.

Het plan bestaat uit de aankoop van 100 jonge kippen. Na ongeveer 4 maanden beginnen deze kippen eieren te leggen. De kippen zullen overdag vrij rond kunnen scharrelen binnen een hek, en 's nachts op stok in het nachthok.

Naast de aankoop van de kippen moet er dus ook een onderkomen gebouwd worden. De kippen hebben vaccinaties nodig en er moet eten worden aangekocht. We gaan hier bij terugkomst in maart mee aan de slag. De kippenboerderij zal gerund worden door Innocent in samenwerking met een lokaal comité.



Eigen bankrekening

Sinds deze maand heeft de Arthur nursery school een eigen bankrekening. Samen met 3 mensen van het schoolcomité zijn we naar de bank geweest om een rekening te openen. Dit was een hele belevenis. De meeste mensen in Malawi hebben geen bankrekening. Ze krijgen hun salaris handje contantje. Voor een schoolrekening moesten 3 mensen uit het comité een handtekening zetten en ze moeten altijd met zijn tweeën zijn om geld af te kunnen halen.

Tot de te verhuren hal genoeg geld inbrengt (we hopen de vergunning dit jaar binnen te hebben) maken wij maandelijks een bedrag over op deze rekening om bv. de kinderen pap te kunnen geven, de leerkrachten in een salaris te voorzien en schoolbenodigdheden aan te kunnen schaffen. Het was nog even aftasten hoe het precies in z'n werk ging toen ze afgelopen week naar de bank gingen om een bedrag af te halen. Ze hadden toch de 'hulptroep' nodig, zoals zij dat noemden, om advies te geven. Volgende maand zit de hulptroep in Europa, maar het is uiteindelijk helemaal duidelijk hoe het in zijn werk gaat.

Hekserij

Hekserij is iets waar veel Malawiërs in geloven. Dingen waar geen verklaring voor te vinden is, worden volgens hen bekostofd door tovenaars of heksen. Geen heksen met een puntmuts die op een bezem rond vliegen, maar gewoon alledaagse mensen. Iedereen kan er van beschuldigd worden, maar meestal zijn het oudere vrouwen. Als een persoon plotseling sterft kan bv. een ander familielid beschuldigd worden van moord door hekserij. Deze persoon kan worden mishandeld, verstoten of zelfs in de gevangenis terecht komen. In Malawi zitten verschillende mensen in de gevangenis doordat ze beschuldigd worden van hekserij. Ze zitten totaal onschuldig vast dus.

Een bekende van ons; een meid van 22 jaar oud, kwam ons een aantal weken geleden vragen of wij haar alsjeblieft geld konden lenen om de Afrikaanse kruidendokter (oftewel witchdoctor) te betalen die haar had beter gemaakt. Een heks had haar willen vermoorden uit jaloezie en ervoor gezorgd dat ze een slak in haar keel had gekregen, aldus de kruidendokter. Hij heeft het uiterlijk van de zogenaamde heks omschreven. Het zou een forse zwarte vrouw zijn met kort haar die in de buurt van haar ouders zou wonen. Het was voor de jonge vrouw duidelijk wie het was geweest. De kruidendokter heeft haar wat takjes en blaadjes gegeven en haar (waarschijnlijk keelpijn) genezen. De slak is verdwenen en ze had na een week nergens meer last van. Deze man moest voor zijn helderziendheid en 'medicijnen' 5000MK (€23) hebben. Meer dan een half maandloon van veel mensen hier. De 'medicijnen' die een kruidendokter gebruikt kun je ook op verschillende plekken langs de straat kopen. Veel mensen geloven meer in de kracht van dit soort kruiden dan in de artsen en medicijnen in een ziekenhuis. Er zullen



misschien helende kruiden tussen zitten, maar het is naar onze mening vooral geldklopperij.

Laatst wou iemand ons serieus spreken. Hij kwam ons waarschuwen voor een man die ons heel regelmatig helpt bij klusjes thuis en op school. Iedereen in zijn familie zou een heks of tovenaars zijn. We zouden dus beter niet meer met hem werken, anders zou ons iets slechts kunnen overkomen. Praten over het onderwerp hekserij is heel moeilijk want de mensen hier geloven er helaas heilig in.



Oude gsm's en leesbrillen

Naast de schoolspullen waarvoor we een oproepje hebben gedaan in de nieuwsbrief van december 2011 zouden we ook graag oude mobiele telefoons (simlock vrij) en leesbrillen mee terug willen nemen naar Malawi. Als je nog iets van deze dingen over hebt dan kun je het brengen naar een onderstaand adres. TAWONGA!



Fam. Sipma
Waterlelie 2
Kollum (Nederland)

Basisschool CNS Abcoude
Blomswaard 2
Abcoude (Nederland)

Fam. Dewilde
Legeweg 284
Sint-Andries (België)

Van 6 februari t/m 6 maart zijn wij in België en Nederland. Daarom zal de volgende nieuwsbrief pas eind maart verschijnen.