

Nieuwsbrief mei 2010

In mei 2010 waren we voor de tweede keer in Malawi. Maar deze keer met een ander doel dan heerlijk rondreizen. Het plan om een project te starten in Malawi begon in ons hoofd steeds meer vorm te krijgen. Nu moesten we echter nog uitzoeken waar, en wat het precies zou gaan worden.



Vanuit Lilongwe, de hoofdstad, was het nog een hele dag hobbelen met de bus naar Nkhata Bay. Nkhata Bay is een groot dorp aan het meer, in het noordelijk deel van Malawi. Het is er bergachtig, maar goed bereikbaar. Op 50 km afstand is er een stad, Mzuzu.

Op de eerste dag in Nkhata Bay hadden we al heel wat lokale contacten gelegd. Zo konden we de dagen erna met verschillende lokale mensen dingen bezoeken.

De eerste school was een enorme basisschool: meer dan 1000 leerlingen, 8 klassen, de kinderen zaten met een 100 à 150-tal in een klas. 'Klas' is naar onze normen veel gezegd. Zie het zo: een stenen gebouw, ramen zijn eigenlijk gewoon gaten die voor verluchting en een beetje licht zorgen, een deuropening zonder deur, een groot schoolbord en alle kinderen op de grond, een schriftje op schoot, pen schudden tot er weer een beetje inkt uitkomt om verder te schrijven, en verder geen materiaal.

De leerkrachten schrijven dingen op het bord, de kinderen schrijven het over en moeten het thuis uit hun hoofd leren. Heel educatief en speels...

Het was ons al snel duidelijk dat er overal wel basisscholen waren. Sommige kinderen moeten wel ettelijke kilometers lopen, de faciliteiten en het onderwijs zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar... voor basisschoolleerlingen is er een vorm van onderwijs en dat is al heel wat. Niet alle kinderen gaan (regelmatig) naar school, maar toch een groot aantal.

Een volgend bezoek bracht ons naar Dambo village. Een heel leuk dorpje, aardige mensen, en niets anders dan eigen landbouwvoorziening...geen winkel, geen markt... Het dorp ligt erg afgelegen; na met de bus afgezet te zijn aan de kant van de weg moet nog een half uur een paadje gevolgd worden. Aangekomen in het dorp ontmoetten we een man met kanker die er erg aan toe was. De volgende dag zou hij naar het ziekenhuis gaan. Deze man moet ook dat lange pad nog af...

We brachten een bezoek aan de lokale basisschool: 2 leerkrachten, 1 vrijwillige leerkracht en zo'n 300 leerlingen. Vrijwillige leerkrachten zie je hier best vaak. Dit zijn lokale mensen die het belang inzien van onderwijs voor de ontwikkeling van het kind en het land. Als er wat geld is, krijgen ze iets voor hun inzet, maar dat is zelden. Het normaal loon van een leerkracht ligt tussen de 25 en 40 euro per maand.

Overal waar we met mensen praatten, hoorden we de nood aan kleuterscholen. Die zijn er amper, veel kinderen tussen 2½ en 6 gaan dus niet naar school. In verschillende dorpen proberen ze wat te doen voor deze kinderen, maar dat is erg moeilijk te realiseren.

In Dambo Village was er op dat moment geen leerkracht, dus geen kleuterschool. Maar soms is er wel eens iemand en dan kunnen de kinderen in de kerk les krijgen.

Dambo Village zou een mooie plek geweest zijn om het project te starten. Het was voor ons echter te afgelegen om daar te starten. Misschien hebben we later nog een mogelijkheid om in Dambo Village wat te kunnen doen.

De volgende dag leidde Crosby ons rond door Singo Village en omgeving. Zelfde verhaal: kinderen krijgen in een kerk les van een vrouw, die geen lerarenopleiding heeft. Soms kunnen ze haar iets betalen van giften aan de kerk. De ene maand is dat maar 3 euro, de andere maand 25 euro. Een dominee had zich het lot van deze kinderen aangetrokken en was dit schooltje, in zijn kerk, gestart. Nu wil hij erg graag een schooltje bouwen. Dit kan op het land van de kerk. Ook de berg stenen ligt al klaar. Maar geld voor de uitvoering van de bouw en de andere materialen is er niet.

In de kerk zitten momenteel zo'n 40 kleuters op de betonnen vloer. Dit aantal loopt op sommige momenten in hoog tempo op tot 60 à 80 als er wat geld is om de kinderen ook een bord pap te geven. Van deze kinderen is een groot aantal wees, of HIV besmet.

Na verschillende andere bezoeken en een tweede ontmoeting met dominee Joseph Chimbembe hebben we beslist om in Singo Village aan de slag te gaan. In juli gaan we terug en hopen voordien veel dingen geregeld te krijgen.

Nieuwsbrief juli 2010

Zondag 18 juli kwamen we aan in Nkhata Bay, onze toekomstige woonplaats. Via internet hadden we op voorhand contact gehad met Joseph en een afspraak gemaakt om hem en een bouwondernemer (Foster) te ontmoeten op 19 juli.



Internetcontact gaat echter niet erg gemakkelijk (Joseph moet voor internet naar het stadje) en een tijd voor de afspraak hadden we niet doorgekregen. Toen we die maandag in Singo aankwamen was de bouwondernemer al aanwezig. Joseph had hem de dag ervoor al uitgenodigd in zijn huis, zodat hij zeker op tijd zou zijn voor onze komst. Ook hadden ze samen al heel wat voorwerk gedaan: plattegrond van hoe de school er uit zou kunnen zien, prijsberekeningen... Het was erg fijn om te merken dat de mensen hier ook hun schouders er onder zetten. De rest van de dag hebben we ideeën samengelegd, mogelijkheden besproken, nieuwe schetsen en prijsberekeningen gemaakt en heerlijk gegeten. Bij het bespreken van de plannen kwamen er verschillende mensen langs om ons te begroeten en welkom te heten.

Joseph en Foster hadden het idee om een grote lerarenkamer en grote opslagruimte te maken met ertussen een weg te halen wand. Op die manier kon er een grote ruimte verhuurd worden voor conferenties, trouwerijen en andere gelegenheden. De school komt namelijk naast een goede bereikbare baan te liggen en er is veel behoefte aan dit soort ruimtes. Op die manier zou er geld binnenkomen die voor de school gebruikt kan worden. Een erg goed idee vonden wij zelf, maar zo'n grote lerarenkamer en opslagruimte zijn voor het schooltje eigenlijk overbodig en kosten te veel om te bouwen. Toen wij 's avonds de plannen nog eens bespraken kwamen we op het idee om een grote te verhuren ruimte wel te creëren maar dan door zo'n weg te halen muur tussen twee klaslokalen te plaatsen. Schoolmaterialen en speelgoed blijven in Malawi toch niet in de klaslokalen, maar worden elke dag opgeruimd in de opslagruimte. Op die manier levert dat geen problemen op bij het verhuren.

Op dinsdag zijn we naar de immigratiedienst geweest om informatie in te winnen over een visum en hadden we de grote missie om een bankrekening te openen voor de school. We hadden gehoord dat dit niet zo simpel was dus trokken we er de hele dag voor uit. Dat bleek ook meer dan nodig. Ze stuurden ons al gauw naar het kantoor van een soort ministerie, want we hadden van hen eerst een formulier nodig dat we wel een rekening mochten openen. Bij dat ministerie aangekomen werden we warm ontvangen met een dikke knuffel. Een beetje praten, lachen, vooral heel vriendelijk zijn ...maar een uur later stonden we met het papier buiten. Terug naar de bank, het leek allemaal gesmeerd te lopen. Gloria (de bankmanager) wilde wel nog even van Joseph een beetje meer achtergrondinformatie over de school hebben. Ze belde hem op en hij zou eraan komen. De bankmanager vond het wel gezellig dat we in haar kantoortje zaten. Ze vertelde over de kinderen van haar broer, belde haar broer op om de namen van de kinderen te weten, belde later haar schoonzus op omdat wij dan konden vertellen wat de namen betekenden en vervolgens werden we uitgenodigd om zaterdag bij haar te komen eten. 2 uur later had zij nog weinig werk verzet en wij waren het wachten zat. Maar... wachten hoort er bij hier. Uiteindelijk kwam Joseph eraan. Hij vertelde het een en ander over de achtergrond van de school, maar de rekening kon nog niet geopend worden want er moest op een formulier nog een stempel van de kerk.

Chimwemwe NL 3042.38.147
IBAN: NL26RABO0304238147
BIC: RABONL2U

www.chimwemwe-malawi.org
chimwemwemalawi@gmail.com

Op woensdag hadden we opnieuw afgesproken om met Foster en Joseph te overleggen. Er kwamen nog meer aanpassingen in de plannen, maar geleidelijk aan werd het telkens concreter. Na enige uren overleg, duidelijke afspraken en alles goed en netjes op papier te krijgen hebben we uiteindelijk handtekeningen gezet. De deal is rond en de bouw kan beginnen. Tussendoor moesten we nog langs de bank om het afgestempelde formulier in te dienen. Toen bleek er nog een registratieprobleem te zijn. De school moest nog officieel ingeschreven worden in Mzuzu (47 km hiervandaan, zo'n anderhalf uur met lokaal vervoer). De man die hierover ging was toevallig in Nkhata Bay, en is die middag in de bank langsgesproken. Formulieren had hij echter niet bij zich, dus moesten we de volgende dag naar Mzuzu om dit verder af te handelen. Daar werden we vriendelijk ontvangen. Terwijl de formulieren in orde werden gebracht, bleven wij alleen in het kantoor achter waar we een heerlijk koud colaatje uit de koelkast mochten pakken. Uiteindelijk kwamen we met een mooi certificaat buiten. En ook vrijdag ging het dan lekker vlot. Het certificaat was de laatste stap om de bankrekening te kunnen openen.

Die dag gingen we ook terug naar Singo, waar de opruiming van het terrein al begonnen was. We maakten kennis met de rest van het kerkcomité van waaruit het initiatief voor de school oorspronkelijk gestart was. Daarna waren we uitgenodigd bij mensen uit het dorp voor het middagmaal (waar wij alleen binnen zaten te eten en zij uit respect buiten wachtten tot we klaar waren).

Het bleek deze week dat de komst van een schoolgebouw erg belangrijk is. De hele week was er namelijk geen school voor de kinderen omdat het kerkgebouw voor andere doeleinden werd gebruikt.

Het contract dat we hebben afgesloten bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel betreft de opruiming van het terrein, de lijnen uitzetten en de fundering. Het tweede deel (de rest van de bouw) gaat pas van start als wij hier wonen. Deze delen zijn weer opgesplitst in verschillende items en we betalen telkens 1 item vooruit. Het eerste deel van de bouw kost in totaal 519500 Kwacha, overeenkomstig met 2600 euro. Dit bedrag kunnen we van het eerste sponsorgeld betalen. Voor de tweede fase van de bouw hebben we nog 8400 euro nodig. De komende maanden zullen er verschillende geldinzamelacties zijn en daarnaast hopen we nog veel nieuwe sponsors te kunnen vinden.

Nieuwsbrief augustus 2010

Maandag 27 juli zijn we naar de kerk/school geweest om Ethel (leerkracht) weer te ontmoeten, de kinderen te bezoeken en te kijken op welke manier er lesgegeven wordt.

Toen we binnenkwamen zaten er rond de 45 kinderen (2 ½ t/m 6 jaar) op de grond te luisteren naar Ethel. We werden begroet

door de kinderen en daarna ging Ethel door met "lesgeven". Ze hield een boek omhoog met het alfabet. Om de beurt wees ze de letters aan. The A from apple, vervolgens herhaalden de kinderen; the A from apple. Na het hele alfabet werden de kleuren en vormen op dezelfde manier aangeboden. Daarna hield Ethel een boekje met dieren omhoog. De kinderen noemden de dieren al voordat de blz. was omgeslagen. Ethel is een hele lieve vrouw en staat vol enthousiasme voor de groep, maar de kinderen hebben geen besef van wat ze aan het doen zijn. Ze weten alles in de juiste volgorde op te dreunen. Na schooltijd hoorden we het dochtertje van Joseph de vormen opnoemen. Precies de volgorde van het boekje. Maar toen we haar een paar verschillende vormen lieten zien, kon ze ze niet noemen. We hopen hier in de loop van de tijd grote verandering in te brengen.



Na het schoolbezoekje hebben we gekeken bij de bouwvakkers. Ze waren begonnen met het verwijderen van bomen en het effen maken van de grond. Het werk waar bij ons machines voor worden gebruikt, wordt hier (vaak blootsvoets) met mankracht gedaan.

Foster (ondernemer) heeft ons meegenomen naar zijn dorp om ons kennis te laten maken met zijn vrouw (die heerlijk voor ons heeft gekookt) en om ons mee te nemen naar een school voor dove jongeren. Dit om ons het gebouw te laten zien wat hij en z'n werknemers hadden gemaakt. Het zag er heel goed, netjes en stevig uit. Hij verzekerde ons dat ons gebouw er net zo mooi uit zou komen te zien. Nou...dan hebben wij een school om trots op te zijn.

Crosby (de man die ons in contact heeft gebracht met Joseph) heeft ons een paar keer uitgenodigd om bij hem en zijn familie te komen eten. Crosby heeft een groot gezin: 5 kinderen van zichzelf en daarnaast vangt hij nog 4 weeskinderen op. Na een rondleiding door het dorp en veel mensen te hebben ontmoet hoorden we dat er veel gezinnen zo groot zijn. Familie vangt de kinderen op van broers/zussen die zijn gestorven, meestal aan aids. Het lijkt of iedereen broers of zussen is kwijtgeraakt door deze ziekte. Ook zijn er verschillende oma's die de zorg voor de kleinkinderen op zich nemen.

We zijn in de weken dat we in Nkhata Bay waren geregeld langs Singo gegaan om de vorderingen van de bouw te zien. Er werd hard gewerkt. Toen wij op 7 augustus weer richting Tanzania zijn vertrokken waren ze klaar om met de fundering te starten. Enkele van onze contacten in Nkhata Bay zullen de komende maand eens langsgaan om ons op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen.

Nieuwsbrief november 2010



November... de tijd is voorbij gevlogen en het daadwerkelijke vertrek staat voor de deur. We hebben er veel zin in.

De laatste maanden is er een drukte van jewelste geweest. Naast het werk voor het project moesten nogal wat zaken afgehandeld worden. Onze baan en de huur van het huis zijn opgezegd, de hele papierwinkel is doorlopen, de tandarts bezoeken zijn weer achter de rug (hopelijk hoeven we nu in Malawi nooit naar de tandarts) en het ticket is geboekt. 9 november vliegen we.

Verloop van de bouw

In de tijd dat wij terug waren in Nederland hebben de mensen in Malawi niet stil gezeten. Zoals verteld in de vorige nieuwsbrief zijn de bouwvakkers afgelopen zomer gestart met het effen maken van de grond en het graven van de fundering. Via de mail hebben we contact met Joseph (dominee) en Foster (bouwondernemer).

Zoals bij veel dingen in Afrika gaat niet alles van een leien dakje. Gelukkig is het bij ons tot nu toe allemaal vrij goed en vlot gegaan. Maar Foster mailde ons dat ze naast de fundering van de school ook aan de fundering van de wc's en keukens zijn begonnen. Dit hoorde eigenlijk bij het 2^e deel van de bouw omdat er niet genoeg geld was om dat al te doen. Maar nu ze een deel van het geld daarvoor gebruikt hebben is er geen geld meer om de werknemers te betalen. De afwerking van de fundering zal daardoor pas in november (wanneer wij ter plaatse zijn) kunnen gebeuren. Daarna kan de rest van de bouw ook uitgevoerd worden.

Topprestatie van CNS Abcoude

Op de CNS in Abcoude, de school waar wij enkele jaren hebben gewerkt, werd in oktober een 2-weken durend project rond Malawi opgezet. Tijdens deze weken hebben de kinderen veel geleerd over Malawi en over de manier waarop de mensen daar leven. Bij veel kinderen liet het een diepe indruk na. In verschillende huizen werden de spaarpotten opengebroken om de arme kinderen te helpen, er werden koekjes gebakken en knutselwerkjes gemaakt en verkocht ten goede van Chimwemwe Malawi. Recht uit het hart!

Er werd tijdens het project een sponsorloop gehouden en een projectavond georganiseerd waarop de kinderen trots hun werkjes konden laten zien. Ook de Crazy Bingo was een razend succes.

De sponsorloop heeft zo'n enorm bedrag opgebracht dat we er stil van werden. We kregen tijdens de projectavond een cheque van 10.000 euro overhandigd, maar de avond was nog niet eens voorbij. De teller tikte nog een tijdje door en kwam bij

11.120 euro uit! Wat een topprestatie. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we dan ook heel erg bedanken!

Tussen alles door hebben alle leerkrachten en kinderen blijkbaar ook nog stiekem tijd gevonden om een dans/lied in te studeren. Een mooiere manier om afscheid te nemen kon er niet zijn.

9 november nadert

De laatste dagen voor ons vertrek stonden helemaal in het teken van afscheid nemen en sponsorwerving. Zo stonden er nog enkele presentaties in scholen op het programma. Daarnaast hebben we door middel van een feestje in Kollum en Brugge afscheid kunnen nemen van vrienden en familie. Het is heel fijn om te merken dat zoveel mensen interesse en vertrouwen hebben in ons project en ons hierbij willen steunen!

Vooruitzichten

De vooruitzichten zijn heel gunstig. Vanuit verschillende hoeken krijgen we hulp aangeboden, of hebben mensen interessante contacten die ze voor ons aanspreken.

Een mooi vooruitzicht voor 2011 is de komst van de Vliegende Meubelmakers. Deze stichting wil projecten in het buitenland ondersteunen door middel van het maken van meubels. Omstreeks juli 2011 zal een groep vrijwilligers naar Malawi komen om samen met enkele lokale jongeren hun handen uit de mouwen te steken om meubels te maken en een jungle speeltuin. Zie www.vliegendemeubelmakers.nl voor meer info.

Chimwemwe Malawi heeft een goede start gemaakt. Al snel werd duidelijk dat er noodzaak is aan een officiële karakter. Voor Nederland zal dit gebeuren in de vorm van een stichting en een ANBI keurmerk. We zijn heel blij dat Henk Viëtor deze taak op zich neemt en ons ook verder helpt met o.a. beleidszaken en de financiële planning. Voor België is het niet zo evident om giften fiscaal in te brengen. Deze piste wordt verder onderzocht.

Dank, dank en nogmaals dank...

aan iedereen die helpt om het project te realiseren. Zowel in België als in Nederland komen er mooie donaties binnen of wordt de opbrengst van iets geschonken ten voordele van Chimwemwe Malawi. Hopelijk mogen we in de toekomst op jullie blijven rekenen!

Nieuwsbrief december 2010



Aankomst in Nkhata Bay en eerste bezoek aan Singo

Gepakt en gezakt zijn we 16 november in Nkhata Bay aangekomen. Nieuwsgierig als we waren naar hoe de bouw eruit zou zien, stonden we de volgende ochtend in Singo. We werden er heel hartelijk ontvangen en geüpdate over het wel en wee van alle bekenden, de bouw etc. En zoals we al lang ervaren hebben, een snel bezoekje bestaat niet... we zijn in het maanlicht teruggewandeld.

Verloop van de bouw

Zoals in de vorige nieuwsbrief verteld, waren er wat kleine probleempjes met de bouw die de voortgang vertraagd hebben. Maar sinds we ter plaatse zijn en de dingen hebben kunnen doorspreken, gaat alles weer z'n gangetje. Maar natuurlijk wel op de Afrikaanse manier en dat kost ons vaak veel tijd en energie om weerskanten te begrijpen. Als er een probleem is wordt dat ons voorgelegd en verwachten ze eigenlijk dat wij de oplossing aandragen. We hebben vaak het idee dat wij meer bouwaannemer zijn dan Foster, onze lokale aannemer. Aan veel dingen wordt niet gedacht,



en dan is hij blij dat wij als 'zijn bazen' hem daarop wijzen. Zo werd bijvoorbeeld een deuropening vergeten... dus maar een stukje muur weer uitbreken.

Ook zijn 'de jongens' niet zo ijverig bezig als je zou mogen verwachten. Wij moeten Foster aanspreken op het werk van zijn jongens, vooraleer hij er zelf wat van zegt tegen hen. En dan is hij blij dat het ons opviel, want zelf was het hem ook al opgevallen...



Alles gaat anders, zelfs de manier van bouwen: een stukje muur hier, een stukje muur daar. Planken zagen is een hele klus. Maar ondanks alles zien we de bouw dagelijks veranderen en verloopt het eigenlijk wel goed. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Voor meer foto's van de bouw, zie het fotoalbum op de website.

Chimwemwe NL 3042.38.147
IBAN: NL26RABO0304238147
BIC: RABONL2U

www.chimwemwe-malawi.org
chimwemwemalawi@gmail.com

Tropische herfst

Terwijl in NL/BE de sneeuwpoppen weer in de tuinen staan en er al gedroomd wordt van het schaatsen, de Sint met zijn stoomboot terug naar Spanje vertrokken is en de kerststal weer van zolder gehaald kan worden,... zitten wij hier te puffen. Gelukkig is het water in Nkhata Bay drinkbaar, het zou ons anders een fortuin kosten. Vlak is het hier zeker niet en er worden dagelijks wel wat kilometers afgelegd... Maar we moeten wel oppassen met te veel water drinken volgens de bankmanager, daar word je blind van...doorstuurmailtjes vertellen uiteraard de waarheid...

De afgelopen tijd zag je overal branden woekeren: begroeiing werd in brand gestoken om de grond vruchtbaar te maken. Dit allemaal ter voorbereiding op het regenseizoen dat er al gauw aankomt. Hoe ze de branden telkens weer uitkrijgen is ons een raadsel, met deze droogte en dichte begroeiing lijkt dat niet evident. Veel bomen zijn dor en hebben hun blaadjes verloren. We hebben al enkele buien gehad, en een enkele nacht oorverdovend onweer. Van slapen kwam eerst niets terecht daar we met de tassen mochten sjouwen omdat er een beekje door onze kamer stroomde. Met andere woorden, het lijkt wel tropisch herfstweer. Veel mensen zijn hun daken aan het herstellen, zodat ze hopelijk droog zitten tegen dat de grote regens komen. Aangezien de stroom door het onweer uitgevallen was, was er de gehele volgende dag ook geen water (zonder stroom werkte de waterzuiveringsinstallatie niet). Beide komen echter wel vaker voor, vooral stroomuitval is dagelijkse kost.

Vooruitzichten

We zijn door Joseph in contact gebracht met Diane, een Ierse vrouw die coördinator is van de kleuterschooltjes opgestart door de kerk. Ze is erg blij met wat wij voor Singo kunnen betekenen want het onderwijs dat er momenteel gegeven wordt stelt eigenlijk niks voor. Volgende week start in Mzuzu een 10-daagse training voor de leerkrachten van kleuterschooltjes in Mzuzu. Ze nodigde ons uit om enkele dagen de workshops mee te volgen. Aangezien we zelf ook trainingen willen geven aan de leerkrachten bij ons op school en we heel wat kunnen opsteken over hoe in Malawi (met beperkte middelen) lesgegeven kan worden, is dit voor ons een unieke kans.

Ook kon Diane ons nog enkele nuttige tips geven ivm met de toiletten en het salaris van de leerkrachten. Haar ervaringen leerden haar dat een gewoon toilet zoals wij kennen snel stuk gaat omdat de kinderen er helemaal niet mee om kunnen gaan en we beter de gewone gaten in de grond kunnen gebruiken. De bouw wordt dus iets aangepast.

Momenteel verdient Ethel 5 euro per maand. Dit is de helft van de schoolbijdrage die de kinderen zouden moeten betalen (elk € 0.50/maand). De andere helft wordt gebruikt om eten te kopen. Maar als het moment van betalen dichterbij komt, houden veel ouders hun kind thuis. Ook in deze tijd, ter voorbereiding op het regenseizoen, komen veel kinderen niet naar school maar gaan mee naar het land. Aangezien het

salaris van de leerkrachten betaald zal worden door Chimwemwe Malawi kregen we de tip om in het begin nog geen al te hoog salaris te geven (€15) en dan als beloning voor extra inzet (verandering van de manier van lesgeven na training) iets te gaan verhogen.

We verwachten dat het storm kan lopen met de school. We hoorden namelijk al dat er uit verschillende andere dorpen mensen van plan zijn hun kinderen naar de school van 'de blanken' te sturen, want onze huidskleur zegt hen dat dat wel een goede school zal zijn en dat er geld is! We hebben besloten dat we een maximum van 120 kinderen zullen moeten aanhouden. 40 kleuters per klas lijkt ons genoeg..

Waar wonen wij?

Momenteel logeren we in een houten hutje in een hostel. Dit is prima voor nu, maar natuurlijk kijken we uit naar een eigen plekje. In juli/augustus hadden we hierover al vele contacten gelegd en mogelijkheden onderzocht en nu uiteindelijk (na vele uren wachten op afspraken) zijn we sedert 2 dagen de trotse eigenaars van een stukje rotsige grond aan het meer. Momenteel wordt deze grond nog door veel mensen gebruikt als 'toilet'. Hopelijk kunnen we gauw starten met de bouw van een huisje voor onszelf. Nu moeten we natuurlijk eerst 'helpen' uitrekenen hoeveel planken, palen, buizen, cement ed, er nodig is. Ons bouwaannemertalent kunnen we dus super goed gebruiken.

Gezocht: vrijwilligers

Eens de school open gaat (hopelijk tegen maart) willen we hier graag vrijwilligers om het team te versterken... Ken je iemand die op zoek is naar leuk vrijwilligerswerk in het buitenland? Op de website vind je meer informatie en de voorwaarden onder het kopje 'vrijwilligers'.

Maar ook in BE/NL kun je je vrijwillig inzetten door bv. het organiseren van een geldinzamelingsactie, door Chimwemwe Malawi bekendheid te geven... Organiseer je een actie, geef het even door, dan zetten we het op de website.

Adres

PO BOX 5
Nkhata Bay
Malawi

En vooral...

dank aan iedereen die de afgelopen tijd zijn steentje heeft bijgedragen, zowel op financieel als ondersteunend vlak!

Chimwemwe NL 3042.38.147
IBAN: NL26RABO0304238147
BIC: RABONL2U

www.chimwemwe-malawi.org
chimwemwemalawi@gmail.com