

Auto-ongeluk Tine,

Op dinsdag 5 maart 2013 is Tine naar de stad Mzuzu geweest om bouwmaterialen (met name cement) op te halen met een truck. Ze had zoals we gewoon zijn te doen, een truck met chauffeur geregeld om de bouwmaterialen te vervoeren. Wij hebben deze chauffeur wel vaker gevraagd om spullen voor onze te bouwen school te vervoeren omdat we hem vertrouwden. Op de terugweg hebben ze echter een zwaar ongeluk gehad, waarna Tine naar het ziekenhuis in Nkhata Bay is overgebracht. Later op de middag ben ik door een dokter van dit ziekenhuis in kennis gesteld van het feit dat Tine dit ongeluk niet heeft overleefd. Ik was totaal van de kaart, maar ben gelukkig goed opgevangen door een Brits stel.

Op vrijdag 15 maart 2013 is Tine aangekomen in België.
De uitvaartdienst vind plaats op 20 maart 2013 te Sint-Andries, Brugge.

Op het moment van de uitvaartdienst van Tine in België zal er ook een herdenkingsdienst zijn in de eerste door ons gebouwde school in het dorp Singo. En Tine haar naam zal worden gegraveerd in de muur van deze school.

Op dit moment ben ik bij mijn ouders thuis in Kollum. De bouw van de school ligt op dit moment stil. Maar zodra ik het weer aan kan ga ik weer naar Malawi om het werk aan de scholen te hervatten. Het zal zeker moeilijk zijn om het huis weer te betrekken dat Tine en ik met veel inspanning hebben gebouwd. Ook zal het moeilijk zijn om de werkzaamheden die wij altijd samen deden en samen overlegden weer op te pakken. We steunden elkaar door dik en dun, Tine was een geweldige meid, mijn soulmate met een groot hart voor iedereen en met name voor de Afrikaanse kinderen.

Rjimke

